

WEER SAMEN NAAR DE OUDE KERK

We hebben een mooi bericht: vanaf 1 juli kunnen we de kerkdiensten hervatten. Het is een tijd geleden dat we samen in de kerk waren. Zomaar ineens lag alles stil. Hopelijk gaat het u goed. Wij hebben u gemist en zien ernaar uit elkaar weer te ontmoeten in de Oude Kerk! Natuurlijk is nog niet alles zoals we gewend waren. Sommige dingen mogen of kunnen nog niet, maar samen puzzelen we het wel uit. Zo gelden de bekende voorzorgsmaatregelen en is het bijvoorbeeld nodig dat u reserveert. En helaas kunnen we nog niet zingen. Mocht u er om welke reden dan ook tegenop zien om naar de kerk te komen, dan kunt u ook nog steeds met ons verbonden blijven via de online-kerkdiensten. Zo proberen we op verschillende manieren het onderlinge contact te onderhouden of te herstellen. Laat ons weten als we iets voor u kunnen betekenen. In deze folder en op de website leest u hoe alles in zijn werk gaat.



WWW.KERKPLEINHEEMSTEDE.NL

AANMELDEN VOOR DE KERKDIENTST

Om op zondag naar de kerk te kunnen, is het nodig dat u zich aanmeldt. Dat kan op twee manieren. U kunt op donderdag naar de aanmeldpagina gaan:

www.kerkpleinheemstede.nl/kerkdienst-aanmelding

Wie geen toegang tot internet heeft, kan op woensdag tussen 10 en 12 u bellen naar



06-2347 3935



Let op! Voor iedere aanmelding zijn wij verplicht om de vraag te stellen over uw gezondheid; aan de deur wordt die nog eens herhaald. Om de ruimte optimaal te benutten, wijzen wij plaatsen toe.

DIT ZIJN DE VOORZORGSMATREGELEN VAN HET RIVM



* Bij verkoudheidsklachten met koorts en/of benauwdheid, blijft **iedereen** in het huishouden thuis!

* Houd de anderhalve meter afstand!

* Schud geen handen.

* Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.

* Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten; gooi deze daarna weg.

* Was vaak uw handen

zie ook: rijksoverheid.nl

ALS U NAAR DE KERK WILT, MELDT U ZICH VAN TEVOREN AAN.

Direct na uw aanmelding hoort of ziet u in welk vak u welkom bent; alle vakken hebben een eigen kleur. U gaat de kerk in en uit door de deur van uw "eigen kleur" (zie de pijlen) en u blijft tijdens de kerkdienst in dat vak. Bij de deur wordt uw plaats aangewezen.



Let op! Ook in de kerk houden we afstand:

drie stoelen = anderhalve meter!

Huisgenoten mogen bij elkaar zitten. In de kerkdienst wordt nog niet gezongen; er is wel een klein koor.



EN VERDER....

- * de collecte is aan de uitgang;
- * vanwege de hygiëne is er geen gelegenheid om van het toilet gebruik te maken en is er geen garderobe;
- * op dit moment is er nog geen koffiedrinken na de dienst, maar ontmoeten rond de kerk kan wél (op anderhalve meter natuurlijk!);
- * de autorijdienst wordt helaas nog niet hervat- dat is gezien de maatregelen niet mogelijk;
- * op www.kerkpleinheemstede.nl/bij-de-dienst leest u hoe u de diensten online kunt blijven meemaken!



**Protestantse Gemeente
Heemstede**





Vanwege de maatregelen is de kerk verdeeld in vier vakken:

- 1) het vak voor het praalgraf (BLAUW) 2) het vak onder het orgel (ROOD) ;
- 3) het vak voor de herenbank (GROEN) en 4) het balkon (GEEL). Ieder vak heeft een eigen ingang, die met pijlen staat aangegeven.

Om alles zo soepel mogelijk te laten verlopen, is het fijn als u op tijd komt. De deuren gaan om 9.30 uur open.

Als u zich aanmeldt (zie voorzijde) ziet of hoort u direct in welk vak u bent ingedeeld. Zo weet u door welke deur u de kerk binnengaat en verlaat. Onthoud dus uw kleur! Bij de deur wordt u verwelkomd en wordt u gevraagd om zover mogelijk voor in de kerk plaats te nemen. Bij de ingangen zijn desinfecterende gels beschikbaar en liggen liedboeken klaar; het beste neemt u uw eigen liedboek mee!

De rijen staan op anderhalve meter afstand; zelf neemt u plaats op drie-stoelenafstand van degene naast u. Leden van één huishouden mogen direct naast elkaar zitten.

Na afloop van de kerkdienst verlaat u de kerk via dezelfde deur als waardoor u bent binnengekomen. De achterste rij gaat als eerste en zo verder naar voren.

LET OP: om de ruimte optimaal te benutten, wijzen wij plaatsen toe. Wij rekenen daarbij op uw begrip!