

Winterprogramma 2020-2021

BEZINNING EN VERDIEPING

Protestantse Gemeente Heemstede - www.pknheemstede.nl
Protestantse Gemeente Bennebroek - www.pkntrefpunt.nl



Protestantse
Kerk

augustus 2020

Ter inleiding

We durven het aan!

Het afbreken van het laatste deel van het programma van Bezinning & Verdieping van afgelopen seizoen - vanwege 'corona' - weerhoudt ons er niet van u voor het komend seizoen een nieuw programma aan te bieden. De afgelaste 'Bonhoeffermiddag' is weer ingepland.

Er zijn op dit moment nog kerkelijke 'coronaregels' waar we niet van af kunnen wijken. Om die reden zijn (voorlopig) alle bijeenkomsten in de Pauwehof afgesproken. Hopelijk wordt alles geleidelijk aan 'normaal'. Wellicht worden er alsnog avonden in Het Trefpunt te Bennebroek georganiseerd.

We starten met een heel bijzondere film, 'Hors Normes', die de nodige gespreksstof zal opleveren. Op 1 oktober komt Nynke Dijkstra spreken over 'Nieuw elan in de gemeente brengen'. Eind oktober horen we van Meine Pieter van Dijk hoe het met religies in China is gesteld. Organist Willem Jan Cevaal, gaat - in het kader van het Beethovenjaar - het religieuze werk van deze beroemde componist bespreken. Arie Molendijk zal met u de theoloog Bonhoeffer gedenken. In december maken we kennis met 'Stadsboerderij Wickevoort', vlak bij onze gemeente; dit in het kader van ons 'Groene Kerk zijn'. Ada de Graaff zal erover vertellen.

In januari 2021 zal Chantal Suissa-Runne spreken over discriminatie en antisemitisme: ze zal ons als het ware trainen hoe ermee om te gaan. We gaan in februari zingen met Wilna Wierenga en in maart kunnen we genieten van de pelgrimageverhalen van diverse gemeenteleden.

Leest u het programma aandachtig door en geniet van wat er komen gaat.

Gezien de coronaregels geldt voor álle bijeenkomsten: Meld u van tevoren aan! Want we moeten rekening houden met het aantal stoelen op 1,5 m afstand. Zie telefoonnummer en mailadres op de laatste bladzij.

U bent van harte welkom op onze bijeenkomsten. Graag tot ziens.

Commissie Bezinning en Verdieping



Film: *Hors Normes*



Twee vrienden, Bruno en Malik, hulpverleners, zetten zich in voor kinderen die zo autistisch gestoord zijn dat ze een gevaar zijn voor zichzelf en hun omgeving. Geen enkele reguliere zorginstelling kan meer met ze omgaan. In hun wanhoop bellen artsen en ziekenhuizen Bruno Haroche en zijn joodse liefdadigheidsinstelling 'La Voix des Justes'. 'Stuur maar, ik bedenk wel wat', is zijn vaste antwoord.

De film gaat over het eeuwige geïmproviseer van Bruno en zijn staf om deze kinderen en jongeren op te vangen. Dat gebeurt vooral met heel veel geduld, veel liefde, vrolijkheid en humor. En er gaat veel mis, ook als ze aan de zorgen van Bruno zijn toevertrouwd. En dat verbaast de kijker niet die gaandeweg door krijgt dat Bruno samenwerkt met de organisatie van zijn vriend Malik die probleemjongeren uit de Parijse voorsteden opleidt tot hulpverlener. Helpen zorgen voor de onmogelijke autisten is ook hun laatste kans om hun eigen leven op de rails te krijgen.

Geen wonder dat Bruno de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd op bezoek krijgt voor wie de onorthodoxe aanpak (*hors normes*) van Bruno en Malik onacceptabel is en die dreigen de instelling te sluiten. En wat gaat er dan worden van de kinderen die vaak al een hele geschiedenis van opsluiting en platspuiten achter de rug hebben en hier met vallen en opstaan tot leven worden gewekt?

De film is gebaseerd op de Joodse zorgwerker Stéphane Benhamou. De kinderen uit de film zijn of waren zijn beschermelingen. Dat geeft de film een waarachtigheid die recht tot het hart spreekt. Zoals de Filmkrant schrijft: 'Wie kan de barmhartigheid die Bruno samen met zijn islamitische collega uitstraalt weerstaan?'

Gespreksleiders: Hans Debets en Maaïke Galle
Datum: donderdag 17 september 2020
Plaats en tijd: Pauwehof, 20.00 uur
Contactpersoon: Hans Debets

Kerk naar buiten



Deze avond zal in het teken staan van de roeping van de kerk. Waarom en waartoe zijn we er? Dat zijn wezenlijke vragen die ons terugbrengen bij de kern. 'Back to basics' heet dat ook wel. De kerk is er niet voor zichzelf, maar staat middenin de samenleving. Hoe kunnen we van betekenis zijn voor de mensen om ons heen, ver weg, maar ook dichtbij? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de verhalen van de Bijbel niet verdampen? Er groeien generaties op die niet of nauwelijks weet hebben van waar het in die verhalen over gaat.



Kortom: de kerk heeft een roeping voor de wereld - en hoe geven we dat gestalte? Dan draait het bovenal om relaties. Niet om méér doen, maar om het bestaande zó te doen dat er maximale openheid en gastvrijheid is.

We zijn onderdeel van een beweging, van wat wel de Missio Dei wordt genoemd: God zelf komt naar deze wereld toe en in die beweging spelen we als kerk een rol.

Op deze avond gaan we ons in deze vragen verdiepen. Hoe kunnen wij als plaatselijke gemeente en persoonlijk 'kerk naar buiten' zijn?

Ds. Nynke Dijkstra werkte ruim tien jaar voor het missionaire werk van de Protestantse Kerk en is sinds 2018 theologisch beleidssecretaris van de scribe van de Protestantse Kerk, ds. René de Reuver.

Inleider:	Ds. Nynke Dijkstra
Datum:	donderdag 1 oktober 2020
Plaats en tijd:	Pauwehof, 20.00 uur
Contactpersoon:	Annet Mourik

China: de rol van het Christendom en Confucianisme?



In het boek *China, vriend en vijand* van Meine Pieter van Dijk (Pathenon 2020) wordt aandacht besteed aan de rol van religie in China. Er zouden alleen al meer dan 100 miljoen Christenen wonen en nog eens zo'n aantal Boeddhisten en Taoïsten. Gaat het deze mensen om het zoeken naar inhoud die men in het communisme niet vindt, of is religie een bron van verzet tegen het autoritaire regime zoals de Chinese overheid lijkt te denken?

China's succesvolle economie oogstte lange tijd bewondering over de hele wereld, maar die positieve kijk kantelt.

President Xi liet als gouverneur van de Zhejiang provincie kruisen van de kerktorens halen en beschouwt de bloeiende Christelijke kerk als een allochtone religie die in de gaten moet worden gehouden. Men staat positiever tegenover het Boeddhisme en Taoïsme, die ook wel 'popular religions' worden genoemd. Ook speelt het Confucianisme nog steeds een belangrijke rol, zij het dat de overheid vooral bepaalde ideeën van Confucius uitdraagt.

Wat zijn de normen en waarden in het huidige China en wijken die sterk af van onze ideeën over goed en kwaad? Is China een vriend of vijand?

Inleider:	Meine Pieter van Dijk
Datum:	donderdag 29 oktober 2020
Plaats en tijd:	Pauwehof, 20.00 uur
Contactpersoon:	Hans Debets



Beethoven: 'Datgene wat het hart raakt, moet wel van boven komen'



Het is dit jaar precies 250 jaar geleden dat de componist Ludwig van Beethoven in Bonn werd geboren. Als kind van zijn tijd omarmde hij de verworvenheden van de Verlichting. Natuur, mythologie en mystiek zijn allemaal invloeden die in zijn composities terug te vinden zijn. Ook de explosieve kracht van de revolutie is nooit ver weg.

Hoewel Beethoven geen diepgelovig mens was, klinkt een godsbesef zeker door in zijn werk. Het in de titel genoemde citaat spreekt wat dat betreft boekdelen.

Aan de hand van Beethovens rijke oeuvre gaan we op zoek naar wat hem ten diepste dreef. We luisteren naar een aantal religieuze werken, waaronder de Missa Solemnis en 'Christus am Ölberge', het enige oratorium dat Beethoven componeerde. Maar ook in zijn symfonieën, strijkkwartetten en pianosonates klinken natuur, mystiek en revolutie nadrukkelijk door. Denk alleen maar aan het overweldigende slotdeel van de Negende symfonie, waarin Beethoven het gedicht 'Ode an die Freude' van Friedrich Schiller citeert.

Dat maakt dat Beethoven ook nu nog tot de verbeelding spreekt en ons weet te raken met zijn muziek.

Inleider: Willem Jan Cevaal
Datum: donderdag 19 november 2020
Plaats en tijd: Pauwehof, 20.00 uur
Contactpersoon: Annet Mourik

Bonhoeffer



De wereld is mondig en heeft God niet nodig. Bonhoeffer beaamt dat we mondig zijn geworden, maar tegelijk wil hij blijven spreken over God. Niet als een God die een stoplap is voor onze problemen, maar één die ons juist tot verantwoordelijke mensen maakt. Zijn geloof is betrokken op de aarde en op de vragen waar mensen mee leven. En tegelijk leeft en beleeft Bonhoeffer zijn geloof vanuit een persoonlijke relatie met God. De kortst mogelijke samenvatting van het christen-zijn bestaat volgens hem uit twee dingen: bidden en recht doen.

Hij werd persoonlijke gevangene van Hitler en wist op zeker moment dat hij de gevangenis niet meer levend zou verlaten. In die tijd schreef hij brieven en 'pogingen tot dichten', die nog steeds ontroeren en ons te denken geven.

Ervaringen die totaal tegengesteld lijken en die ook voor ons herkenbaar zijn, weet hij bij elkaar te houden in zijn geloof.



Op 9 april 2020 was het 75 jaar geleden dat Bonhoeffer stierf. Ds. Arie Molendijk, predikant PKN Heemstede, zal met name teksten van Bonhoeffer uit de laatste periode van zijn leven met u gaan lezen, waarbij op zoek gegaan zal worden naar wat een ieder kan inspireren om als Christen te leven in een wereld die God niet nodig heeft.

Inleider: Ds. Arie Molendijk
 Datum: donderdagmiddag 26 november 2020
 Plaats: Pauwehof, 14.00 uur
 Contactpersoon: Annet Mourik

Ecologische boerderij Wickevoort, goed voor de aarde en goed voor u



Goede zorg voor de aarde die ons geschonken is en die ons voedt, ligt diep verankerd in ons geloof. Daarom hebben we ons gemeentelid Ada de Graaff, stadsboerin, uitgenodigd om het verhaal te komen vertellen over haar boerderij in Cruquius. Ongeveer twee jaar geleden werden Ada de Graaff en haar broer Martin Verzijden ecologische stadsboeren op Landgoed Wickevoort, gelegen vlak achter het oude stoomgemaal Cruquius. Maar wat is dat, stadsboer zijn en waarin is ecologisch boeren anders dan gewoon boeren? Ze moesten het idee van de grond af aan ontwikkelen. Er waren een paar uitgangspunten. Op het landgoed wordt een woonwijk ontwikkeld en de boerderij ligt op het terrein van SEIN (expertisecentrum voor epilepsie en slaapgeneeskunde). Dat bood de mogelijkheid om samen met wijkbewoners en cliënten van SEIN aan de slag te gaan.

Ada en Martin willen hun producten direct verkopen aan klanten in de nabije omgeving en op die manier mensen weer verbinden. Gemeentelieden van een 'Groene Kerk' kunnen mee helpen om dit mooie initiatief vooruit te helpen. Kom luisteren en ontdek hoe we de verbinding tussen mens en schepping in de praktijk kunnen brengen.

Inleider: Ada de Graaff
 Datum: donderdag 10 december 2020
 Plaats en tijd: Pauwehof, 20.00 uur
 Contactpersoon: Maaïke Galle, Werkgroep Groene Kerk

Antisemitisme, oud kwaad in een nieuw jasje



Chantal Suissa-Runne (Utrecht 1980) is sociaal ondernemer en wordt regelmatig aangeduid als beroepsverbinder. Ze heeft diverse grote projecten opgezet op het gebied van diversiteit & inclusie en democratische waarden. Hierover is ze regelmatig in de media te horen en te zien. Ze heeft aan de wieg gestaan van *Mo & Moos*, een joods-islamitsch vriendschaps- en leiderschapsproject, *180 Amsterdammers* en *Leer Je Buren Kennen*. Dat laatste project bestaat volgend jaar tien jaar en heeft tot doel scholieren en studenten op een luchtinge wijze kennis te laten maken met de joodse gemeenschap en zo



eventuele vooroordelen bespreekbaar te maken. Ze laat zich onder andere inspireren door de geschiedenis en overlevingsdrang van haar Joodse familie, haar oma in het bijzonder. Als actief bestuurslid van de Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam en voorzitter van diens dialoogcommissie heeft ze regelmatig te maken met discriminatie in het algemeen en antisemitisme in het bijzonder. Waar komt het vandaan? Hoe uit het zich nu in vergelijking tot vroeger en wat zijn de hedendaagse kenmerken? Hoe blijf je positief en zorg je er tegelijkertijd voor dat je niet achter iedere boom een antisemit ontwaart? Hoe zorg je ervoor dat je geen slachtoffer bent, maar medestander? En hoe belangrijk is humor? Dit en meer zullen we deze avond behandelen. We kijken uit naar uw komst.

Inleider: Chantal Suisse-Runne
Datum: donderdag 21 januari 2021
Plaats en tijd: Pauwehof, 20.00 uur
Contactpersoon: Hans Debets

Beelden van vrouwen bij de liturgie



Dit huis is een huis waar gemeenschap bestaat, waar zangers en zeggers bijeen zijn gekomen om uiting te geven aan waar zij van dromen.

In ons zingen gebruiken we een taal die niet alleen gesproken wordt, maar vooral beleefd. Samen zingen verbindt ons tot gemeenschap. Wat we anders nauwelijks gezegd krijgen, nauwelijks durven hopen of dromen, krijgt handen en voeten in de liederen die hier weerklinken.

Steeds opnieuw komen we samen om uiting te geven aan ons verlangen en onze hoop op een betere wereld.

Het Nieuw LiedFonds is in 1993 opgericht door een aantal vrouwen uit de Amsterdamse Dominicuskerk. Inzet van het Nieuw LiedFonds is vrouwen te stimuleren liedteksten en muziek te schrijven die geschikt zijn voor liturgisch gebruik in de breedste zin van het woord. Deze avond wordt verzorgd door Wilna Wierenga, voorzitter van het NLF, pastor, zanger en cantor. De begeleiding wordt verzorgd door Felicity Goodwin, pianist, organist en componist. Voor sommige mensen zal er zeker sprake zijn van het spanningsveld van 'de tekstuele en muzikale inbreng van de stem van vrouwen in de liturgie', waarvoor het Nieuw LiedFonds zich van meet af aan heeft ingezet. De hier en daar bestaande angst dat dit zou leiden tot 'vrouwenliederen' blijkt ongegrond. Die teksten en composities kunnen zonder enig voorbehoud of terughouding door mannen en vrouwen gezongen worden. Het liefst met steun van een zanggroep/cantorij om de schoonheid en de spanningsvolle gelaagdheid van de liederen tot hun recht te laten komen. Als het kan gaan we zelf liederen zingen en anders horen we liederen vanuit opnames. Alles begeleid met verhalen, informatie over het ontstaan, betekenis en waar je de liederen kunt zingen of laten horen.

Inleider: Wilna Wierenga
Datum: donderdag 18 februari 2021
Plaats en tijd: Pauwehof, 20.00 uur
Contactpersoon: Jolien Nak



Bedevaart



Op bedevaart gaan is van alle tijden, maar het aantal mensen dat naar Santiago de Compostella loopt is deze eeuw verdrievoudigd tot 300.000 in 2019!

Ook leden van onze gemeente liepen de tocht, vaak om zeer verschillende redenen. Ds. Arie Molendijk zou dit jaar met een aantal gemeenteleden naar Iona gaan, maar vanwege de coronacrisis ging dit helaas niet door.

Op deze avond, onder leiding van ds. Jan Bos, willen we met een aantal leden van onze kerk praten over wat hen dreef en wat hun overkwam.

We ontmoeten o.m. Albert Wolthuis, Sjoerd Bakker en ook pastor Ans Dekker uit Vogelenzang, die jarenlange ervaring heeft met reizen naar Lourdes. Er zal gelegenheid zijn hen te bevragen en uw ervaring in te brengen.

Gespreksleider:	Ds. Jan Bos
Datum:	donderdag 18 maart 2021
Plaats en tijd:	Pauwehof, 20.00 uur
Contactpersoon:	Meine Pieter van Dijk

Programma 2020/2021

- | | | |
|------------------------|-----------|---|
| do 17 september | 20.00 uur | Film: <i>Hors Normes</i> |
| do 01 oktober | 20.00 uur | Kerk naar buiten |
| do 29 oktober | 20.00 uur | China: de rol van het Christendom en Confucianisme? |
| do 19 november | 20.00 uur | Beethoven: 'Datgene wat het hart raakt, moet wel van boven komen' |
| do 26 november | 14.00 uur | Bonhoeffer |
| do 10 december | 20.00 uur | Ecologische boerderij Wickevoort, goed voor de aarde en goed voor u |
| do 21 januari | 20.00 uur | Antisemitisme, oud kwaad in een nieuw jasje |
| do 18 februari | 20.00 uur | Beelden van vrouwen bij de liturgie |
| do 18 maart | 20.00 uur | Bedevaart |

Indien gewenst kunnen wij u een herinnering aan de avond sturen per e-mail.



De bijeenkomsten beginnen om 20.00 uur; alleen de bijeenkomst over Bonhoeffer begint om 14.00 uur.

We stellen het op prijs uw e-mail adres te ontvangen zodat we u kunnen waarschuwen bij annuleringen of wijzigingen in het programma.

Gelieve uw mailadres door te geven en voor alle bijeenkomsten u aan te melden bij Annet Mourik.

Leden van de Commissie Bezinning en Verdieping

- Meine Pieter van Dijk voorzitter 023 524 84 07 dijk@mism.nl
- Annet Mourik secretaris 06 12 36 32 31 amourikloos@gmail.com
- Hans Debets 023 528 65 77
- Jolien Nak 023 584 10 06

Locatie

Oude Kerk/Pauwehof Wilhelminaplein, Heemstede, ingang Achterweg 19
Koster: Herman Geluk 06 12 88 93 11