

NIEUWSBRIEF

Wat is het lang geleden dat wij elkaar tegenkwamen in of rond de Oude Kerk. Hopelijk gaat het u goed! Van verschillende kanten horen we dat mensen zich vaak wel redden, maar vooral de onderlinge ontmoeting missen. Dat geldt ook voor ons: wij missen u en elkaar.

Juist die “heel gewone” ontmoetingen blijken goud waard. Het zijn de momenten waarop je gezien wordt, en gehoord. De ontmoetingen op afstand- via telefoon of beeldscherm- zijn waardevol, maar ze vervangen het échte, direct contact niet zomaar.

Gelukkig komt er door de versoepeling van de maatregelen ook voor de kerk weer wat meer ruimte om dingen te doen. We zijn druk bezig met het voorbereiden van het hervatten van de kerkdiensten. Vanaf juli mogen er weer tot maximaal 100 mensen naar de kerk; er gelden dan wel wat maatregelen. Denkt u bijvoorbeeld aan reserveren van plaatsen. Binnenkort krijgt u daarover uitvoerig bericht, waarin we alles toelichten. Wij gebruiken deze maand vooral om alles in orde te krijgen wat daarvoor nodig is. Wellicht benaderen wij u ook om daaraan



1 in de Pinksterdienst zong een Klein Koor - op anderhalve meter van elkaar!- een gedeelte uit het Pinksteratorium van Marijke de Bruijne

mee te doen of te denken. Wij hopen u weer tegen te komen- maar begrijpen het natuurlijk geheel als u op dit moment besluit nog niet naar de kerk te komen. Wellicht kunt u online betrokken blijven? We zenden onze diensten uit met beeld via [YouTube](https://www.youtube.com) of met geluid via [Kerkomroep](https://www.kerkomroep.nl). Alle informatie vindt u op onze website, www.kerkpleinheemstede.nl/bij-de-dienst.

In de komende weken vindt u op ons YouTube kanaal ook een videogesprek met een gemeentelid, waarin we haar of hem vragen hoe het gaat, wat deze tijd betekent en blikken we vooruit naar de dienst van aanstaande zondag. Donderdag 11 juni plaatsten wij de eerste video, een gesprek met Harmen de Bruin. U vindt ‘m op ons kanaal; de directe link is <https://youtu.be/c3o4eyBVbb4>. Van harte aanbevelen!

Eén van de dingen die al weer zijn gestart, zijn de stiltevieringen. We hebben ze iets aangepast: op dinsdagavond is de kerk open om even binnen te lopen, van 19 uur tot 19.30 uur. Er klinkt dan muziek en verder is er stilte. Om 19.30 uur begint de stilteviering: een kort moment van verstillig aan de hand van een meditatieve tekst. De stiltevieringen worden geleid door ds. Otto Sondorp, ds. Arie Molendijk en ds. Pieter Terpstra. U bent van harte welkom! De ingang van de kerk is via de corridor- u verlaat de kerk dan weer via de uitgang aan het Wilhelminaplein.

In de kerkenraad en het pastoraal team wordt ook nagedacht over de manier waarop we het pastorale bezoekerwerk kunnen hervatten. Dat vraagt extra aandacht omdat het vaak juist om mensen in kwetsbare gezondheid gaat. Waarschijnlijk leest u er meer over in de komende Wegwijzer.

A poster for the Pastoraal Meldpunt. The background is blue with a white rose and green leaves. The text is in white and orange. A yellow circle on the right says 'NIEUW TELEFOON NUMMER'. At the bottom, there is contact information and the logo of the Protestantse Gemeente Heemstede.

PASTORAAL MELDPUNT
06-27312098 VOOR IEDERE
VRAAG OVER AANDACHT.
KRIJGEN & GEVEN.

NIEUW
TELEFOON
NUMMER

pastoraalmeldpunt@pknheemstede.nl
meer info op www.pknheemstede.nl/pastoraal-meldpunt

Protestantse Gemeente
Heemstede

Het zijn vreemde tijden- horen we de laatste tijden vaker zeggen. En dat bracht ons bij de tekst waarmee we deze nieuwsbrief willen afsluiten. Het is een oude tekst uit de vierde eeuw van de kerkvader Augustinus. Maar zij blijkt verrassend actueel:

Wij zijn de tijden (Augustinus)

Het zijn slechte tijden

Het zijn moeilijke tijden

dat zeggen de mensen tenminste.

Laten we liever goed leven

dan worden de tijden vanzelf goed.

Wij zijn de tijden

zoals wij zijn, zo zijn de tijden.

Waarom teleurgesteld zijn?

Waarom mopperen?

De wereld is slecht, ja zeker slecht

Wat is er dan zo slecht aan de wereld?

Want de hemel, de aarde en het water zijn niet slecht

en alles wat daarin is: de vissen, de vogels en de bomen ook niet,

al die dingen zijn goed.

Laten we dan liever goed leven

Dan worden de tijden ook vanzelf goed

want wij zijn de tijden

zoals wij zijn, zijn de tijden.

Vrede en alle goeds!

Namens de kerkenraad