

# BIJ DE DIENST

JAAR 2024, NR. 26

INFORMATIE RONDOM DE KERKDIENTEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE HEEMSTEDÉ.  
BERICHTEN KUNNEN TOT EN MET DINSDAG VERZONDEN WORDEN AAN  
KERKELIJKBUREAU@PKNHEEMSTEDÉ.NL

De kerkdienst vanuit de Oude Kerk wordt rechtstreeks uitgezonden via Kerkomroep Kerkomroep en Youtube. Informatie over de kerkdiensten en de uitzendingen vindt u op [www.kerkpleinheemstede.nl/bij-de-dienst](http://www.kerkpleinheemstede.nl/bij-de-dienst).

BIJ DE DIENST: WELKOM IN DE OUDE KERK. Vandaag zijn we weer samen: we ontmoeten elkaar, rond een open Bijbel en delen brood en beker. Hopelijk ervaart u dat u welkom bent en mee mag doen.

OUDE KERK, zondag 21 juli 2024

VOORGANGER:	Ds. Pieter Terpstra
ORGANIST:	Willem Jan Cevaal
LECTOR:	Lenie Rabenberg
OUDERLING VAN DIENST:	Annelies Siezenga
DIAKEN VAN DIENST:	Maarten Hartsuijker
INZAMELING:	PIT/Militair Diaconaal Fonds/Onderhoud gebouwen

Volgende week zondag:

Oude Kerk, 10 uur dhr. Hans Debets

---

## Aan het begin

Orgelspel: Psalm 23 'MEIN HÜTTER UNDT MEIN HIRTT' – J.Pzn Sweelinck (1562-1621)

Verwelkoming door de ouderling van dienst

Stilte

Ontsteken van de tafelkaars, daarna zingen we ROND HET LICHT DAT LEVEN  
DOET, **LIED 287: 1 EN 4**

Groet, bemoediging en drempelgebed

V: De Heer zij met u,

G: OOK MET U ZIJ DE HEER

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

G: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

V: ...drempelgebed...

Lied: OM VOOR ELKAAR TE ZIJN, **LIED 973** (daarna gaan we zitten)

Gebed om ontferming, uitlopend op **U ALLE EER, LIED 299E**

## Rondom het woord

Gebed,

Psalm 23, gelezen en gezongen:

Zingen: **psalm 23C: 1**

Lezen: Psalm 23, 2 en 3

Zingen: **psalm 23C: 3 en 4**

Lezen: Psalm 23: 6

Zingen: **Psalm 23C: 1**

Bijbellezing: MARCUS 6, 30- 44

Aansluitend: DAT EEN NIEUWE WERELD KOMEN ZAL (Zangen van Zoeken en  
Zien 40)

*poco f*

Allen: Dat een nieu - we we - reld ko - men zal  
 waar brood ge - noeg en - wa - ter stroomt  
 voor al - len.

Verkondiging

Instrumentaal intermezzo: Meditation on 'Crimond' (lied 23c) – J. Stuart Archer (1866-1954)

## Delen

Gebeden

Opmaat naar de tafel: ZEVEN WAS VOLDOENDE, **LIED 383 geheel**(mel Gez 57B)

### **Zeven was voldoende**

LvdK Gezang 57b

m: W.R. Talsma  
 t: W. Barnard

1. Ze - ven was vol - doen - de,  
 vijf en twee,  
 ze - ven was vol - doen - de  
 voor vijf - dui - zend  
 op de heu - vels langs de zee.

Mededelingen en/of toelichting op de inzameling

U kunt uw gift ook overmaken naar rekeningnummer NL 48 RABO 037 37 37 572 t.n.v.

Diaconie, onder vermelding van eerste of tweede collecte zondag 21 juli



1<sup>e</sup> collecte deze zondag t/m zaterdag



2<sup>e</sup> collecte deze zondag t/m zaterdag

Vredegroet

Tafelgebed,

- SANCTUS, **LIED 404 E**
- ONZE VADER
- AGNUS DEI, **LIED 408E**

Ontvangen van brood en beker

Ondertussen klinkt orgelspel Partita 'O GOTT, DU FROMMER GOTT' – J.S. Bach  
(1685-1750)

Dankgebed

Lied: ZOLANG ER MENSEN ZIJN, **LIED 981: 1,3, 4 EN 5**

## Zending & zegen

beantwoord met



Orgelspel: FUGA IN G – J.S. Bach